

Του **ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ**
f.klavdianos@realnews.gr

Επιτυχημένο θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ το άνοιγμα του **Αλέξη Τσίπρα** στον μεσαίο χώρο, μετά και την εκδήλωση της προηγούμενης Κυριακής που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Κεντροαριστεράς στο Μέγαρο Μουσικής. Ταυτόχρονα, καταγράφουν με ενδιαφέρον τα ρήγματα που διαπιστώνονται στα κόμματα του χώρου από τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσαν η συμφωνία των Πρεσπών και η αποχώρηση του **Πάνου Καμμένου** από την κυβέρνηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον Αλ. Τσίπρα και την άποψη που εξέφρασε στη Βουλή το βράδυ της

ντρου -και ιδίως το ΚΙΝΑΛ (το οποίο αποτελεί τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ)- σε βήμα προς βήμα προσέγγιση και συνεργασία. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την επιθετική στάση έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου και στο Μαξίμου εστίασαν στις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός νέου φορέα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με προοπτική συνεργασίας μαζί του, αλλά με διακριτό ιδεολογικό πρόσημο. Πλέον, όμως, αντιλαμβάνονται ότι ούτε αυτό δεν φαίνεται να αποδίδει, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπουν καν ότι θα είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια τέτοια δυναμική μετεκλογικά. Αυτό που θεωρούν ως εφικτό στόχο τώρα είναι η «άλωση» του Κέντρου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος εξακολουθεί να έχει απήκηση στους πολίτες που βρίσκονται πολιτικά στον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς.

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος προσέγγισης του κεντρώου και μετριοπαθούς ακροατηρίου. Συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει όχι απλά να εκφράσουν, αλλά και να στεγάσουν πολιτικά αυτές τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, γεγονός που εγείρει διάφορα ζητήματα. Πρώτον, σχετικά με τη ρητορική και την πολιτική της κυβέρνησης τους μήνες που απομένουν έως τις εκλογές και, δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τόσο για τις εθνικές όσο και για τις αυτοδι-

Κινήσεις για την «άλωση» του Κέντρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί χώρο για την Κεντροαριστερά μέσω ανασχηματισμού και ψηφοδελτίων. Τι συζητήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία

Πέμπτης, ότι οι τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό είναι συνέπεια της εξόδου από τα μνημόνια και ότι είναι λογικό να πλιπτονται από τις εξελίξεις τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και του Κέντρου, των οποίων οι ηγεσίες τους επιμένουν στην «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» ρητορική. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν προκαλούν μόνο ικανοποίηση, αλλά και έντονο προβληματισμό τόσο ως προς την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον όσο και σε σχέση με τη στελέχωση των ψηφοδελτίων στις προσεχείς εκλογικές μάχες. Σύμφωνα, μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, τα ζητήματα αυτά απασχόλησαν και την τελευταία Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή.

Στην πράξη, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να αναθεωρήσει τη στρατηγική του, καθώς αρχικός στόχος του ήταν, με τη συμφωνία των Πρεσπών, την απλή αναλογική, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και άλλες παρεμβάσεις με προοδευτικό πρόσημο (ταυτότητα φύλου, ιθαγένεια κ.λπ.), να αναγκάσει τα κόμματα του Κέ-

οικητικές εκλογές, αλλά και τις επιλογές του επικείμενου ανασχηματισμού. Και μπορεί η πολιτική της κυβέρνησης να είναι σαφώς προσδιορισμένη για το επόμενο διάστημα από τα στενά (αλλά υπαρκτά) περιθώρια που αφήνουν οι οικονομικές συνθήκες, αλλά για τα υπόλοιπα φαίνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αρκετά διλήμματα και προβληματισμοί.

Κατ' αρχάς, ένα μεγάλο μέρος της κυβέρνησης και του κόμματος (αρκετά ευρύτερο των αριστερόστροφων «53») πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρήσει την αριστερή ριζοσπαστικότητα του και ότι αυτό δεν αποτελεί κίνηση περιχαράκωσης, αλλά αντιθέτως επιλογή απολύτως συμβατή με την κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μετά την οικονομική κρίση. Ακόμη περισσότερο, επιφυλάξεις υπάρχουν σε μεγάλο μέρος των στελεχών για την εκλογική χρησιμότητα που θα έχουν αυτά τα ανοίγματα στην Κεντροαριστερά και η προσχώρηση στελεχών της (με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο) στο προοδευτικό μέτωπο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μουσικής. Πολλά στελέχη, ιδίως της νεότερης γενιάς, πιστεύουν ότι τα επιφανή πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από αυτόν τον χώρο, ιδίως όσα έχουν αναφορά στην περίοδο του εκσυγχρονισμού, δεν εκπροσωπούν μαζικούς χώρους, ενώ έχουν αρνητική εικόνα σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.

Από την άλλη πλευρά, σχεδόν οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι το μείζον είναι να κερδηθεί η μάχη του Κέντρου, καθώς αυτόν το πολιτικό χώρο θεωρούν ότι έχει αφήσει ακάλυ-



μάχη

Σχεδόν οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι το μείζον είναι να κερδηθεί η μάχη του Κέντρου, καθώς αυτόν τον πολιτικό χώρο θεωρούν ότι έχει αφήσει ακάλυπτο η Νέα Δημοκρατία

πτο η Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας τη γραμμή των σαμαρικών και των στελεχών που προέρχονται από τον ΛΑΟΣ σε διάφορα θέματα, όπως στο ονοματολογικό. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι μπορεί οργανωτικά η Κεντροαριστερά να μην επηρεάζει παρά ελάχιστα κόσμο, ωστόσο η συγκρότησή της μπορεί να αποτελέσει μια επιβεβαίωση στα μάτια των μετριοπαθών πολιτών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δικαίως ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα όχι απλά να προστατεύσει τα λαϊκά στρώματα, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανακάμψουν τα μεσαία στρώματα.

Όλα αυτά έχουν ορισμένες απολύτως πρακτικές συνέπειες για τις επιλογές του Αλ. Τσίπρα το επόμενο διάστημα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός προσανατολίζεται περισσότερο προς το να εκφραστεί το άνοιγμα στην Κεντροαριστερά, αλλά ακόμη και στη μετριοπαθή κοινωνική Κεντροδεξιά στα ψηφοδέλτια ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών και λιγότερο στον επικείμενο ανασχηματισμό.