

Των **Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ,**
Φ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

politiki@realnews.gr

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στις 10:30 το πρωί, θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι Κίνημα Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανακοινώσει ότι θα στηρίξουν την πρόταση του **Κυριάκου Μητσοτάκη**, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου, **Κώστας Τασούλας**, θα συγκαλέσει το προεδρείο της Βουλής και όλοι μαζί θα κατηφορίσουν πεζή μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ανέβουν στο γραφείο της προέδρου του, **Αικατερίνης Σακελλαροπούλου**. Εκεί θα της ανακοινώσουν ότι η Βουλή της έκανε την τιμή να την εκλέξει Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ποιο είναι, όμως, το πρόσωπο πίσω από την



Όλα όσα δεν γνωρίζαμε για τη νέα Πρόεδρο

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου:
Η διαδρομή και οι άγνωστες πτυχές της γυναίκας που την Τετάρτη θα εκδηγεί στο ύπατο αξίωμα της χώρας



αιφνιδιαστική επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη που θα διαδεχθεί τον **Προκόπη Παυλόπουλο** στο ανώτατο αξίωμα της χώρας στις 13 Μαρτίου, όταν και θα λήξει η θητεία του; Αυτοί που τη γνωρίζουν μιλούν για μια νομικό αδιαμφισβήτητου κύρους, η οποία χαίρει μεγάλης εκτίμησής στον χώρο της Δικαιοσύνης και πέρα από αυτόν, ενώ ταυτόχρονα περιγράφουν έναν άνθρωπο κοινωνικό και ευρυμαθή, με άποψη για τα θέματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη εποχή. Την ίδια στιγμή η Αικ. Σακελλαροπούλου, που δεν στέκεται σε συμβάσεις, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να αποκαλύψει προσωπικές της στιγμές, όπως την αγάπη της για τις γάτες στις φωτογραφίες που ανέβαζε (ακόμα και ως πρόεδρος του ΣΤΕ) στο Facebook. «Είναι μία από εμάς», λέει χαρακτηριστικά στη **Realnews** ένας άνθρωπος που την ξέρει καλά, ο συνταγματολόγος **Νίκος Αλιβιζάτος**.

Την Πέμπτη το πρωί, λίγες ώρες αφ' ότου ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά της, η Αικ. Σακελλαροπούλου πήγε κανονικά στο γραφείο της στο ΣΤΕ, όπως κάθε φορά την ίδια ώρα. Δεν ήταν βέβαια μια συννηθισμένη ημέρα για αυτήν. Αν και πρόθεσή

της ήταν να αρχίσει να κλείνει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν ενόψει της αποχώρησής της, μάλλον δυσκολεύτηκε να το κάνει. Από την πρώτη στιγμή άρχισαν να προσέρχονται εκεί συνάδελφοί της και υπάλληλοι του Δικαστηρίου για να τη συγχαρούν. Χαμογελαστή ευχαριστούσε όλους, χωρίς ωστόσο να κρύβει από τους συνομιλητές της και την έκπληξή της για την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη. Όπως φέρεται να είπε σε συνεργάτες της, είχε δει το όνομά της στα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων και είχε ακούσει τις σχετικές συζητήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούσε, όμως, ότι ήταν ένα πρόσωπο από τα πολλά που «έπαιζαν», χωρίς να πιστεύει ότι στο τέλος αυτή θα ήταν η «εκλεκτή». Το πρώτο και καθοριστικό τηλεφώνημα που δέχθηκε ήταν από τον πρωθυπουργό, το μεσημέρι της Τετάρτης, και μάλιστα την ξάφνιασε. Όσοι, δε, την είδαν το πρωινό της Πέμπτης, εκτός από τη χαρά και την ικανοποίηση, διέκριναν πού και πού και μια «σκιά» στο πρόσωπό της, όταν μιλούσε για το Δικαστήριο που υπηρέτησε επί 38 χρόνια και πρέπει τώρα να αποχωριστεί.



ΜΕ ΤΟΝ σύντροφό της, **Παύλο Κοτσώνη**

Χαίρει εκτίμησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σακελλαροπούλου δεν στέκεται σε συμβάσεις και δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να αποκαλύψει προσωπικές της στιγμές, όπως την αγάπη της για τις γάτες στις φωτογραφίες που ανέβαζε στο Facebook

Η Αικ. Σακελλαροπούλου, άλλωστε, σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία της είχε άμεση επαφή με τον χώρο της Δικαιοσύνης. Μέχρι το 1982, που ξεκίνησε να υπηρετεί στο ΣΤΕ, γνώριζε ήδη τον δικαστικό χώρο μέσω του πατέρα της. Ο αείμνηστος **Νικόλαος Σακελλαρόπουλος** είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενώ ήταν μέλος της σύνθεσης του Ειδικού Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση **Ανδρέα Παπανδρέου - Γιώργου Κοσκωτά** και για κάποιο διάστημα και την υπόθεση με το γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι. Ο Νικόλαος Σακελλαρόπουλος ήταν από τους δικαστές που τάχθηκαν υπέρ της αθωωτικής απόφασης για τον Ανδρέα Παπανδρέου και σύμφωνα με πληροφορίες της «R» υπήρξε στενός φίλος του «γεννηματικού» **Μιλτιάδη Παπαϊωάννου**, αλλά και του υπουργού Δικαιοσύνης της τελευταίας κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, **Γιώργου Κουβελάκη**. Αυτά εξηγούν μέχρι έναν βαθμό και την ευκολία, με την οποία αποφάσισε να στηρίξει την επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη το Κίνημα Αλλαγής.

Η μοίρα τα έφερε ώστε η κόρη του Νικόλαου Σακελλαρόπουλου να είναι στη σύνθεση του πρώτου Ειδικού Δικαστηρίου που έγινε από τότε. Σε αυτό που δίκασε τον πρώην υπουργό Οικονομικών **Γιώργο Παπακωνσταντίνου** για τη λίστα Λαγκάρντ. Ψηφίζοντας υπέρ της αθώωσής του, πήξε ότι πήγαινε κόντρα στο κλίμα που είχε διαμορφωθεί. Δεν φοβήθηκε, ωστόσο, να εκφράσει την άποψή της.

Και δεν ήταν η μοναδική φορά. Αξιοσημείωτη υπήρξε η παραίτησή της από μέλος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργιών του ΣΤΕ τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά την ανακοίνωση του τότε προέδρου του Δικαστηρίου, **Νίκου Σακελλαρίου**, πως ματαιώνεται η συνεδρίαση με αντικείμενο τον πρώτο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες λόγω του κλίματος που είχε διαμορφωθεί - κάτι που την έβρισκε κάθετα αντι-

θετη. Και αυτό το εξέφρασε και δημοσίως επικρίνοντας τον κ. Σακελλαρίου για τη στάση του, αλλά και παραιτούμενη από μέλος της Ένωσης που εξέδωσε ανακοίνωση στήριξής του, υποστηρίζοντας ότι ως συνδικαλιστικό όργανο ήταν αναρμόδιο να κάνει κάτι τέτοιο, καθώς δεν γνώριζε τα πραγματικά περιστατικά της ματαιώσης.

Πάντα, όμως, όπως της αναγνωρίζουν, είχε επιχειρήματα και πάντα έκανε αυτό που πίστευε ως σωστό. Για αυτό και κανένας δεν μπορεί να της «κρεμάσει ταμπέλα». Ενδεικτικό αυτού είναι η στάση που κράτησε σε μεγάλες υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ως μέλος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Όπως το ότι εγκάλεσε δημόσια την απόφαση του κ. Σακελλαρίου να «παγώσει» τις αλλαγές που είχε ψηφίσει ο τότε υπουργός Παιδείας **Νίκος Φίλης** για το μάθημα των Θρησκευτικών, απορρίπτοντας όμως στη συνέχεια το αίτημα να κατέβουν οι εικόνες από τις δικαστικές αίθουσες.

Ουδείς, επίσης, μπορεί να πει κάτι και για τη νομική της επάρκεια. Η κ. Σακελλαροπούλου έχει εξειδικευτεί στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο και έχει μεταπτυχιακό του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris II (Γαλλία), ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις σχετικά με το Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Ως σύμβουλος Επικρατείας ήταν εισηγήτρια σε πολλές μεγάλες υποθέσεις: αυθαίρετα, εκτροπή του Αχελώου ποταμού στον θεσσαλικό κάμπο, μεταλλεία χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από τον Οκτώβριο του 2018, όταν έσπα-



λά με τη νομική της κρίση. Όπως λένε άνθρωποι που τη γνωρίζουν καλά και παρακολουθούν τη δραστηριότητά της χρόνια, δεν επέτρεψε ποτέ τις προσωπικές και πολιτικές τις σχέσεις ή

ακόμα και τη συντεχνιακή αλληλεγγύη να επηρεάσουν τη νομική της κρίση. Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, ότι ανήκε σε εκείνους τους δικαστές που είχαν απορρίψει την προσφυγή των δικαστών για το πόθεν έσχες.

Η Αικ. Σακελλαροπούλου δεν υπήρξε ποτέ κομματικά ενταγμένη, δεν υπήρξε καν ενταγμένη στον «Ρήγα» (τη νεολαία του Κ.Κ. Εσωτερικού) στα φοιτητικά της χρόνια, όπως κατά κόρον έχει γραφτεί. Από το φοιτητικό σχήμα «Δημοκρατικός Αγώνας» είχε περάσει όταν σπούδαζε στη Νομική Θεσσαλονίκης. Πολιτικά οι ιδέες της και η οικογενειακή της παράδοση την κατατάσσουν στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Από εκεί προέρχονται και πολλές από τις φιλίες και τις κοινωνικές της σχέσεις, μεταξύ άλλων με τον **Ευάγγελο Βενιζέλο**, τον **Αντώνη Μανιτάκη**, τον **Ν. Αλιβιζάτο** αλλά και με τον αείμνηστο **Σταύρο Τσακουράκη**. Η εκτίμησή που χαίρει ωστόσο δεν έχει όρια πολιτικά. Αλλωστε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης **Παναγιώτης Πικραμμένος** είναι στενός της φίλος, ενώ λέγεται ότι την πρότεινε στον πρωθυπουργό ο υπουργός Επικρατείας **Γιώργος Γεραπετρίτης**. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης **Νίκος Παρασκευόπουλος**, που ήταν σύμβουλος του **Γ. Κουβελάκη** στο υπουργείο Δικαιοσύνης και γνωρίζει τη νέα Πρόεδρο από τότε, αναφέρει στην



ΙΔΕΕΣ

Πολιτικά οι ιδέες της και η οικογενειακή της παράδοση την κατατάσσουν στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Από εκεί προέρχονται και πολλές από τις φιλίες και τις κοινωνικές της σχέσεις, μεταξύ άλλων με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Αντώνη Μανιτάκη, τον Νίκο Αλιβιζάτο αλλά και με τον αείμνηστο Σταύρο Τσακουράκη

σε άλλο ένα ανδρικό «άβατο» αναλαμβάνοντας τα νιάτα του ΣΤΕ, έχει προεδρεύσει σε όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου με κρίσιμα θέματα, όπως η συμφωνία των Πρεσπών, η επέκταση του λιμανιού του Πειραιά, με τελευταία, πριν πάρει το «κρίσμα» από τον Κυρ. Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, την πιλοτική δίκη για τα ανασδρομικά.

Το ότι κάποιες φορές η Αικ. Σακελλαροπούλου υπερασπιζόμενη τη νομική της άποψη βρέθηκε απέναντι στον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη ανήκει ασφαλώς στα περιέργα παιχνίδια που παίζει η μοίρα. Και όμως, όταν το ΣΤΕ χρειάστηκε να κρίνει τον νόμο 4712/2013 του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη (στην κυβέρνηση **Αντώνη Σαμαρά**) για την κατάργηση κλάδων και τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, η Αικ. Σακελλαροπούλου ήταν εκείνη που μειοψήφησε, κρίνοντας τον νόμο αντισυνταγματικό. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την κατάργηση της δημοτικής Αστυνομίας, ήταν η μόνη δικαστής στην Ολομέλεια του ΣΤΕ που μειοψήφησε. Αυτή η στάση της, ωστόσο, δεν είχε καμιά σχέση με τις όποιες πολιτικές της πεποιθήσεις, α-

«R» ότι χαρακτηριστικό της επιστημονικής σταδιοδρομίας της κυρίας Σακελλαροπούλου είναι πως «εκτός από το σημαντικό δικαστικό έργο επεδίωξε και μια εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια όχι με την έννοια της κοσμικότητας, αλλά της θεσμικής και επιστημονικής δραστηριότητας σε πολλούς τομείς πέρα από το δικαστικό έργο». Ο κ. Παρασκευόπουλος θεωρεί την κ. Σακελλαροπούλου άνθρωπο προσφοράς και δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι θα προσφέρει «σημαντικό πολιτειακό έργο από την κορυφαία θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Η φίλη της **Τασία Χριστοδουλοπούλου** τη χαρακτηρίζει «ιέρεια του διαφωτισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου» (για την ακρίβεια, ανεπισήμως, μας εκμυστηρεύτηκε ότι τη φωνάζει, χαριτολογώντας, «Ταλιμπάν του κράτους δικαίου»). Ο **Ν. Αλιβιζάτος** περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του Έλληνα δικαστή: Άνθρωπο με συναισθηματική ευφυΐα, ανοικτή στον κόσμο, που παρακολουθεί καθημερινά όχι μόνον τον ελληνικό, αλλά και τον ξένο Τύπο (διαβάζει δύο ή και τρεις ξένες εφημερίδες) ταξιδεύει πολύ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαβάζει λογοτεχνία, βλέπει εκθέσεις, ενημερώνεται. Αυτά ενδεχομένως να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει κάτι που το πολιτικό μας σύστημα τη δεδομένη συγκυρία είδε ως μειονέκτημα, δηλαδή ότι δεν έχει χρηματίσει πολιτικός.

Κάτι που ασφαλώς κέντρισε το ενδιαφέρον του Κυρ. Μητσοτάκη είναι η ενασχόληση της κ. Σακελλαροπούλου με το περιβάλλον. Εχοντας υπηρετήσει επί πολλά χρόνια στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέκτησε οξύ περιβαλλοντικό αισθητήριο, χωρίς ωστόσο να υποέσει ποτέ σε υπερβολές. Ετσι ενώ εισηγήθηκε τουλάχιστον δύο φορές την ακύρωση της εκτροπής του Αχελώου, αυτό δεν την εμπόδισε ως εισηγήτρια να απορρίψει τις αιτιάσεις κατά της καναδικής επένδυσης στις Σκουριές.