



Του **ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ**  
g.siadimas@realnews.gr

# Γιατί «πάγωσε» ο ανασχηματισμός

Στον «πάγο» μπήκαν οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα, παρά τη συζήτηση που άνοιξε ειδικά μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Αν και υπήρξαν εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό από στενούς συνεργάτες του για αλλαγές ακόμα και πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αυτή τη φάση το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να κλείσει κάθε τέτοιο σενάριο και να ρίξει το βάρος στην αναδιάρθρωση δομών και στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

## Ο κατάλληλος χρόνος

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως, σε χρόνο που θα επιλέξει ο **Κυριάκος Μητσοτάκης**, δεν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές. Ήδη κάποιοι υποστηρίζουν πως ο κατάλληλος χρόνος είναι μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θα έχουν «τρέξει» οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, θα έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για μεταρρυθμίσεις στο κράτος, ενώ θα έχουν προηγηθεί και οι αυτοδιοικητικές κάλπες, όπου η εκλογική επιδότηση της Ν.Δ. μπορεί να αποτελέσει και βαρόμετρο για τις τελικές αλλαγές.

Αλλωστε, η συζήτηση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, που έχει κλείσει μόλις 70 ημέρες από τις εκλογές του Ιουνίου, δεν άνοιξε τυχαία, αφού το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν «αρρυθμίες» σε κάποιους τομείς.

Ενδεικτικό είναι ότι ο **Κυριάκος Μητσοτάκης** έχει προχωρήσει ήδη στην αντικατάσταση δύο υπουργών. Του **Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη** στο υπουργείο Ναυτιλίας, που μπορεί να παραιτήθηκε την περασμένη Δευτέρα, αλλά το κλίμα ήταν βαρύ για τον ίδιο μετά τη δήλωσή του για τη δολοφονία του **Αντώνη Καργιώτη** στο λιμάνι του Πειραιά και πρόλαβε τις εξελίξεις, καθώς και του **Νότη Μπαρράκη** στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τον Ιούλιο.

Μέσα στην εβδομάδα, όμως, στη δίνη του κυκλώνα βρέθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας **Βασίλης Κικίλιας**

Το παρασκήνιο των συζητήσεων του πρωθυπουργού με τους στενούς συνεργάτες του και η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας

για τη διαχείριση της κατάστασης σε σχέση με τις πλημμύρες, ενώ τα σενάρια περί αντικατάστασής του είχαν φουντώσει.

Σε αυτό το κλίμα, το απόγευμα της Τετάρτης, ο **Β. Κικίλιας** πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και συναντήθηκε με τον **Κυριάκο Μητσοτάκη**. Στο τετ α τετ των δύο ανδρών, που, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε καλό κλίμα και διήρκεσε περίπου μία ώρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα θέματα που αφορούν το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νωρίτερα, όμως, το βράδυ της Τρίτης, είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του **Β. Κικίλια** στον **Νίκο Χατζηνικολάου** και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANTI1, όπου ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του. «Εγώ δεν έχω μάθει να φυγομαχώ. Δεν φυγομάχησα το 2014 ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν φυγομάχησα ως υπουργός Υγείας, διαχειριζόμενος την πανδημία. Και τώρα, στις μεγαλύτερες πλημμύρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο **Β. Κικίλιας**. Προσέθεσε, όμως, ότι ο διορισμός και η σύνθεση της κυβέρνησης είναι προνόμιο του πρωθυπουργού.

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μετά και τη συνάντηση **Μητσοτάκη - Κικίλια**, τόνιζαν πως αυτό που απασχολεί τώρα τον πρωθυπουργό είναι οι δομές και η λειτουργία τους, παραπέμποντας και στις παρεμβάσεις του στη ΔΕΘ. Κάποιοι, μάλιστα, επισημαίνουν πως το ανακάτεμα της τράπουλας την ώρα που προέχει η αποκατάσταση των ζημιών δεν θα είχε τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

## Αξιολόγηση

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος **Παύλος Μαρινάκης** έκοψε κάθε συζήτηση

για ανασχηματισμό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. «Δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή. Η διάθεση που υπάρχει και από τον πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση είναι να εργαστούμε όλοι μαζί σκληρά, ούτως ώστε να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν», ανέφερε. Παράλληλα, όμως, προσέθεσε ότι «αυτό δεν σημαίνει, προφανώς, ότι άπαντες δεν αξιολογούμεστε καθημερινώς».

Ο **Π. Μαρινάκης** τόνισε ότι «κανένας δεν είναι στο απυρόβλητο», σημειώνοντας πως «ο πρώτος ο οποίος κάνει σκληρή κριτική για όσα γίνονται, αυτοκριτική, και το έχει κάνει σε όλες

Η ηγετική ομάδα έχει πλήρη εικόνα της λειτουργίας του κυβερνητικού σχήματος και γνωρίζει πού υπάρχουν αρρυθμίες ή καθυστερήσεις

τις κρίσεις, είναι ο πρωθυπουργός. Αλίμονο αν υπήρχε κάποιος ο οποίος λογοδοτεί στους Έλληνες πολίτες, έχει το οποιοδήποτε αξίωμα, είτε στην κυβέρνηση είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, που να είναι στο απυρόβλητο».

Είναι σαφές ότι μπορεί οι αλλαγές να «πάγωσαν», αλλά η ηγετική ομάδα έχει πλήρη εικόνα της λειτουργίας του κυβερνητικού σχήματος και γνωρίζει πού υπάρχουν αρρυθμίες ή ακόμα και καθυστερήσεις, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να λύνει τον γόρδιο δεσμό των διορθωτικών κινήσεων στον χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο.