



νας είναι οι έρευνες στο εξωτερικό, ιδίως στη Λιβύη... Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε μια σεισμική ερευνητική δραστηριότητα ίσως εντός του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια να περάσουμε στη δραστηριότητα γεωτρήσεων τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μια πολυδιάστατη στρατηγική ερευνών και παραγωγής», είπε ο Μπαϊρακτάρ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος υπουργός προαναγγέλλει από κοινού έρευνες με τη Λιβύη στις περιοχές του τουρκολιβικού μνημονίου. Στις αρχές Ιανουαρίου είχε συμμετάσχει σε ενεργειακό συνέδριο στην Τρίπολη και είχε δηλώσει ρητά ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε τρόπο στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων της Λιβύης». Ανάμεσα σε αυτά συμπεριέλαβε και θαλάσσιες έρευνες στη λιβυκή ΑΟΖ, όπως αυτή ορίζεται από το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019. Μάλιστα, τότε είχε δηλώσει ότι «μέσω αυτού του μνημονίου θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στις λιβυκές

θάλασσες. Και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως μπορούμε να πετύχουμε ταχύτερα και φθηνότερα αποτελέσματα με τα δικά μας πλοία». Πέρα από αυτό, είχε προαναγγείλει τη μετάβαση ομάδας ειδικών από την Τουρκία, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια να γίνουν σημαντικά βήματα σε αυτόν τον τομέα, ενώ

> Ο ΤΟΥΡΚΟΣ υπουργός Ενέργειας, Αϊνάρσλάν Μπαϊρακτάρ, προανήγγειλε τη συνέχιση των σεισμικών ερευνών και των ερευνητικών γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο και ιδίως στη Λιβύη

έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για έναν νέο γύρο αδειοδοτήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων που ετοιμάζουν οι λιβυκές Αρχές.

Όλα αυτά συμβαίνουν αμέσως μετά τις αποφάσεις του τουρκικού υπουργείου Παιδείας να συμπεριλάβει το επεκτατικό ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα σχολικά βιβλία. Πλέον στα βιβλία της Γεωγραφίας της ένατης και της δέκατης τάξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται χάρτες για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και θα αναπτύσσονται τα «νομικά και γεωγραφικά δικαιώματα» της Τουρκίας στο Αιγαίο, το οποίο οι Τούρκοι πλέον θα ονομάζουν «Θάλασσα των Νησιών».

Πιο συγκεκριμένα, στο νέο πρόγραμμα και στο μάθημα της Γεωγραφίας τα παιδιά θα διδάσκονται χάρτες που θα περιγράφουν τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την «Πατρίδα των Αιθέρων», και θα αναπτύσσεται εν εκτάσει ο δικαιολογημένος αγώνας της Τουρκίας ενάντια στις αιτιά-

Ανησυχία για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να εντάξει την εθνικιστική και επεκτατική ρητορική της στα σχολικά βιβλία

σεις των γειτονικών χωρών που παρακάμπτουν τα νομικά και γεωγραφικά δικαιώματά της στη «Θάλασσα των Νησιών» (δηλαδή στο Αιγαίο) και στην ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνεται στην Κύπρο, στη γεωγραφική της θέση και στη σημασία της για την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο.

Για παιδιά 14 έως 15 ετών

Η προπαγάνδα αυτή θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 14 έως 15 ετών. Εναν χρόνο αργότερα, στη δέκατη τάξη, τα παιδιά θα διδάσκονται γιατί η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και θα αναπτύσσονται τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα τώρα και στο μέλλον. Σκοπός της στρατηγικής είναι οι επόμενες γενιές των Τούρκων να εμπεδώσουν και να υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την αναθεωρητική και επεκτατική ατζέντα, ώστε καμία παρέκκλιση από τους στόχους που αυτή θέτει να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Βεβαίως, τα βιβλία που διδάσκονται σήμερα οι Τούρκοι μαθητές δεν διαμορφώνουν την καλύτερη εικόνα για τους Έλληνες, τους οποίους, μάλιστα, παρουσιάζουν ως αιμοσταγείς κατακτητές στην Κύπρο το 1974. Είναι άλλο όμως να διαμορφώνεται στα σχολικά βιβλία η εικόνα του προαιώνιου εχθρού και άλλο να μεγαλώσει η τουρκική νεολαία με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θα καταστήσει πολύ δύσκολο έως ανέφικτο το ενδεχόμενο ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που ρωτήθηκε σχετικά στον ANTI1, υπήρξε επιφυλακτικός: «Και εγώ προβληματίζομαι και περιμένω να δω με ποιον τρόπο -γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει, αυτή είναι η πρόθεση- θα αποτυπωθεί αυτό το απαράδεκτο δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" στα βιβλία. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γράψουν και πώς αυτό θα μεταφραστεί. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό να δηλητηριάζουμε τη νέα γενιά με αναθεωρητικές θεωρίες, οι οποίες δεν έχουν καμία ιστορική ή νομική βάση».