

Κύριε Πρόεδρε
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Μέχρι σήμερα προσπαθούσα να μεταφέρω το πως προσλάμβανε η κοινωνία τις πολιτικές σας ως κυβέρνηση και πως τις αφομοίωνε.

Σήμερα η κοινωνία ξεκινάει με τη διαπίστωση ότι όλο το πολιτικό σύστημα είναι απαξιωμένο.

Οι πλατείες θα δείξουν τον δρόμο.

Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κόμμα με ιστορική πορεία και διαδρομή για την αναμόρφωση της Ελλάδας.

Και με βάση αυτό πρέπει να κατατεθεί ο προβληματισμός όλων μας.

Είμαστε το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κινήματος και προσδοκούμε (τρομάρα μας) να γίνουμε οι μπροστάρηδες της κοινωνίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Η χώρα βρίσκεται στο σημείο μηδέν.

Καιρός πλέον να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Και να μην αναλωθούμε σε πολιτικές εγκρίσεις των κυβερνητικών επιλογών για να γινόμαστε αρεστοί.

Καιρός πλέον να καταλάβουν όλοι ότι η πολιτική διαδρομή δεν είναι καριέρα για σταδιοδρομία προσωπική αλλά προσφορά και θυσία για να σταθεί η πατρίδα.

Είμαστε πλέον μπροστά στο δίλλημα να υπηρετήσουμε την πατρίδα ή να γίνουμε υπηρέτες και με τη βούλα των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το δίλλημα αυτό ανήκει στους αποφασίζοντες και όχι στον Ελληνικό Λαό.

Όσο βάζουμε διλλήματα στον Ελληνικό Λαό θα εισπράττουμε την οργή και την αγανάκτησή του.

Δεν είναι πρόβατα ο Λαός που μπορούμε συνεχώς να τον εξαπατούμε.

Τα εκβιαστικά διλλήματα από το 1996 μέχρι σήμερα οδήγησαν την χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει το επικοινωνιακό σας επιτελείο να συμπεριφέρεται ως αποτυχημένος μάνατζερ των αναγκών του Λαού. Παρεμπιπτόντως είδα το τελευταίο σποτ και αναρωτήθηκα σε ποια χώρα ζω;

Η φτώχεια, η πείνα, η εξαθλίωση δεν εκβιάζονται, ούτε σκέφτονται.

Γι' αυτό σας ζητώ να μην εκποιείτε την πολιτική σας υπευθυνότητα με διλλήματα και με δημοψηφίσματα γιατί τα δημοψηφίσματα είναι μαύρο-άσπρο και διχάζουν το Λαό και θα διαλύσουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ και το μόνο αποτέλεσμα που έχουν επίσης είναι να μειώνουν το πολιτικό σας ανάστημα και την ιστορία της οικογένειας Παπανδρέου.

Κύριε Πρόεδρε

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Για να μπορέσουμε να σκεφτούμε το αύριο πρέπει να δούμε τα λάθη του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος.

Εδώ και 18 μήνες ζούμε στον θάλαμο της σχιζοφρένειας – παράνοιας.

Ανακολουθίες – πρόχειροι σχεδιασμοί – και αδύναμοι διαπραγματευτές, έχουν φέρει την χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Πολλές φορές μέχρι και σήμερα, τόνισα τα λάθη που έγιναν και πολλές προτάσεις κατέθεσα.

Αλλά ο κ. Παπακωνσταντίνου και το οικονομικό επιτελείο, το μόνο που έκαναν ήταν να λοιδορούν και να χλευάζουν.

Ήταν να εξαπατούν και κρυφίως να μεθοδεύουν λύσεις που βόλευαν τους δανειστές μας.

Ας θυμηθούμε λοιπόν τα λάθη τους:

1) Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ξεκίνησε με απογραφή τύπου Αλογοσκούφη.

Αποτέλεσμα: Καταρράκωσε και διέλυσε την αξιοπιστία της Ελλάδας.

Προσδοκούσε ότι θα μείωνε το έλλειμμα για να καρπωθεί ο ίδιος τα οφέλη.

Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια.

Και εισέπραξε τα ανάλογα με τον Αλογοσκούφη.

2) Ο κ. Παπακωνσταντίνου σκέφτηκε ως νέος Χάρι Πότερ ότι θα έλυne τα προβλήματα μόνος του και χωρίς ικανό επιτελείο σκέφτηκε ότι αρκεί η παρέα του για να τα λύσει.

Τα αποτελέσματα γνωστά.

Νόμιζε, ως πάπας ότι δεν έχει κανένα λάθος, σας το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, και ακόμα αναρωτιόμαστε όλοι με ποιούς μιλάει γιατί προφανώς ο ίδιος δεν ακούει τον θεό της Ελλάδας.

3) Το έχω ξανατονίσει, ότι στην αρχή της κυβερνητικής θητείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν πήρε τα 25 δις που οι αγορές του προσέφεραν με χαμηλά επιτόκια, γιατί το έκανε, και πήρε μόνο τα 5 δις – 8.

Αν εκτιμούσε ότι τα spread θα έπεφταν γελάστηκε παταγωδώς.

Δεν θέλω βέβαια να πιστέψω ότι ευνοούσε κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Γιατί τότε τα ειδικά δικαστήρια φαντάζομαι θα έχουν αρκετή δουλειά.

4) Ο κ. Παπακωνσταντίνου πανικόβαλε με τις δηλώσεις του.

Τι να πρωτοθυμηθώ, από τον Τιτανικό μέχρι το τελευταίο – στάση πληρωμών.

Τον Ελληνικό Λαό κατά κύματα μεγαλοκαταθέτες και μικροκαταθέτες απέσυραν τα χρήματά τους.

Αν σκεφτεί κανείς και την τελευταία δήλωση της κας Επιτρόπου της κας Δαμανάκη τότε είμαστε για κλάματα.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια πολιτικά στελέχη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ πάντα στήριζε το Λαό.

Οι κύριοι συμπεριφέρονται ως κακοί φιλοξενούμενοι.

Τους δώσαμε πολιτική στέγη για να απαξιώνουν το κίνημά μας και να διαλύουν κάθε σοβαρή προσπάθεια στήριξης, έστω και επώδυνων κυβερνητικών επιλογών.

5) Όλο το πρόγραμμα που εισηγήθηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου

και αποδεχτήκατε και εσείς κ. Πρόεδρε έκανε το εξής, με απλά άλλα λόγια.

Δεν μπορώ να υποτιμήσω το νόμισμα υποτιμώ την εργασιακή δύναμη και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Κόβω μισθούς και επιτρέπω ανεξέλεγκτη εργοδοτική αυθαιρεσία.

Το αποτέλεσμα διαλύω την παραγωγική δομή της χώρας και προσφέρω ύφεση στην ύφεση, χρέος στο χρέος κοινώς βουλιάζω στο έλος της οικονομικής ανυπαρξίας. Η λέξη «ανάπτυξη» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Υπουργού των Οικονομικών.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε:

Αφενός την αδυναμία του να μαζέψει φόρους αν και προεκλογικά στις 10 λέξεις μας οι 6 ήταν ανάπτυξη- όμως σ' αυτό το σημείο για να είμαι δίκαιος μαζί του- η κύρια ευθύνη για την μη είσπραξη φόρων βαρύνει τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση ο οποίος ευθύνεται για τη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης που 20 μήνες τώρα δεν έχουν ακόμα αλλάξει οι Διευθυντές των εισπρακτικών μηχανισμών. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κ. Καπελήρη που γυρνάει από Νομό σε Νομό για να ενεργοποιήσει τους εφόρους και αφετέρου το πώς παρουσίαζε την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό μια απατηλή-ψευδή εικόνα τότε μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί οι εταίροι μας, μας αντιμετωπίζουν με τόση καχυποψία.

Και το χειρότερο όλων για όλα αυτά πάντα φταίνει οι άλλοι:

Η κακή διακυβέρνηση της Ν.Δ – οι τραπεζίτες – τα συνδικάτα – ο Ελληνικός Λαός και εκείνος ο μόνος αλάθητος.

Η επιπολαιότητά του και προφανώς η ασχετοσύνη του περί των οικονομικών και πολιτικών πραγμάτων της χώρας οδήγησε μια ολόκληρη κυβέρνηση σε αδιέξοδο και έναν Λαό σε απόγνωση.

Βέβαια η ευθύνη δεν είναι μόνο δική του αλλά και όλων όσων αποδέχτηκαν τις προτάσεις του, τις στήριξαν, τις ψήφισαν και απαίτησαν την υλοποίησή τους.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Μένει να μάθουμε κ. Πρόεδρε εάν μπορείτε τώρα εσείς να σταματήσετε τη πτώση.

Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις και οι ανακοινώσεις σας στις Βρυξέλλες κ. Πρόεδρε δεν μου αφήνουν και μεγάλη αισιοδοξία.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που επιχειρείτε να εφαρμόσετε δεν συνεχίζει μόνο την अपαράλλακτη συνταγή του μνημονίου αλλά και προχωράει και στη διαπίστωση ότι τα πρόσωπα που ανέλαβαν την εφαρμογή του είναι παντελώς ανίκανα.

Και χρειάζονται επιτροπεία – καθοδήγηση – και έλεγχο.

Εάν βέβαια η λύση αυτή αφορούσε τα πρόσωπα και όχι τους θεσμούς, δηλαδή τα υπουργεία και την κυβέρνηση, τότε θα μπορούσα να το καταλάβω.

Έχω όμως την εντύπωση ότι δήθεν τεχνογνωσία που θα μας προσφέρουν κατ' ουσία σημαίνει πολιτική υποταγή.

Και δεν φαντάζομαι ότι ένα κόμμα, σαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ, με την ιστορία του και τους αγώνες του θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα είδος υποτέλειας έστω και οικονομικής.

Απέναντι σ' οποιονδήποτε μας παρουσιάζεται ως φίλος και με πρόθεση να μας συμβουλευσει για το καλό μας.

Εγώ κ. Πρόεδρε φοβάμαι τους Δαναούς όσα δώρα και αν φέρνουν.

Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα αγγίζει τα όρια της Εθνικής μας Κυριαρχίας.

Ο Ελληνικός Λαός είναι ένας περήφανος Λαός. Την φτώχεια μπορεί να την αντέξει, την επιτήρηση φοβάμαι πως όχι.

Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι στο κίνημα των αγανακτισμένων.

Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι ερμηνείες που ακούω δεν αγγίζουν ένα θέμα σοβαρό.

Την περηφάνια του Ελληνικού Λαού που αρνείται να υποκύψει σε εκβιαστικά διλήματα και με τη σιωπηρή και ειρηνική διαμαρτυρία του δηλώνει ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα φτάνει στο τέλος του.

Όλοι οι πολιτικοί είναι κατώτεροι των περιστάσεων.

Ζητά και απαιτεί.

Ειλικρίνεια και καθαρές κουβέντες.

Σας το έχω πει και άλλες φορές ότι ο Λαός δεν εκβιάζεται – δεν εξαπατάται – και οργίζεται.

Η οργή μπορεί να φέρει ολέθρια αποτελέσματα.

Λάθη μπορεί να έγιναν αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε και το τελευταίο λάθος.

Και να δηλώσουμε με νόμο ότι είμαστε ανίκανοι να κυβερνήσουμε την χώρα μας. Ο Ελληνικός Λαός είναι ένας περήφανος Λαός. Και σε όλες τις προκλήσεις όπου χρειάστηκε τα κατάφερε είτε ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες είτε Πανευρωπαϊκοί με τη σωστή καθοδήγηση. Αν λοιπόν δεν λειτουργεί σωστά η Δημόσια Διοίκηση εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί εμείς κυβερνάμε τον τόπο τόσα χρόνια.

Κύριε Πρόεδρε

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Εδώ που φτάσαμε εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.

Ούτε μαγική συνταγή για να βγούμε αύριο το πρωί από την κρίση.

Η παραπάνω διαπίστωση, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για να μπούμε σε πορεία εξόδου πρέπει να αποφασίσουμε ότι η πολιτική προηγείται της οικονομίας.

Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που έχετε υιοθετήσει οδηγεί σε συσσώρευση του κεφαλαίου σε μια παγκόσμια οικονομική ολιγαρχία.

Κάποιοι απαιτούν την εξαθλίωση όλων των Λαών για να συσσωρεύσουν πλασματικό χρήμα εξευτελίζοντας ανθρώπινες υπάρξεις χωρίς να ξέρω στο τέλος τι θα το κάνουν αυτό το χρήμα.

Η νέα παγκόσμια ολιγαρχία απαιτεί να υποκαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και να αποθανατίσει ως θεατής σε ρωμαϊκή αρένα τη κατασπάρραξη των Λαών τους.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο πείραμα για να μετρήσουν αντιστάσεις – αντιδράσεις και όρια.

Το ζητούμενο είναι αν θα αποδεχτούμε το ρόλο που μας επιφυλάσσουν.

Για μένα η λύση είναι καθαρά πολιτική και σε αυτό θα επιμείνω.

Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η επικοινωνιακή πολιτική των εκβιαστικών διλημμάτων και των απατηλών υποσχέσεων.

Πρέπει επιτέλους κ. Πρόεδρε να βγείτε και να πείτε την αλήθεια χωρίς περιστροφές.

Ο Λαός εσάς ακόμη σας ακούει.

Αυτό που ζητάει ο Ελληνικός Λαός είναι η ειλικρίνεια και οι καθαρές κουβέντες.

Ο Λαός απαιτεί να μάθει με απόλυτη σαφήνεια αν η πολιτική της Τρόικα είναι λάθος ή οι δικιές σας πολιτικές είναι εσφαλμένες.

Εάν εσείς αποφασίσατε τις πολιτικές ή τις επέβαλε η Τρόικα.

Θέλω να πιστεύω, όπως ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός, ότι δεν θα υποκύπτατε εύκολα σε εξωγενείς πιέσεις.

Αυτό βέβαια έχει το πλεονέκτημα με την ειλικρινή αναγνώριση του λάθους μπορούμε να πάμε παρακάτω.

Είναι κοινή πεποίθηση σε όλους ότι η μνημονιακή πολιτική βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Και αυτό που περιμένει ο Ελληνικός Λαός είναι να αναλάβετε την ευθύνη του λάθους και να του δώσετε τον άλλο δρόμο της προοπτικής και της ελπίδας. Της ανάπτυξης.

Οι Έλληνες δεν φοβούνται να αναλάβουν το κόστος των θυσιών αλλά το ψέμα και την εξαπάτηση.

Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώριά της.

Γιατί οι περισσότεροι υπουργοί-σύμβουλοι γραμματείς κρίνονται ανίκανοι και αναποτελεσματικοί.

Η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση που θα της δώσει πνοή για μια νέα πορεία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης πρέπει να υπακούουν στην αρχή:

- Τέρμα οι άκαπνοι πολιτικοί και οι ευκαιριακοί σαλταδόροι της πολιτικής.
- Ικανά και δοκιμασμένα στελέχη που θα έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά την αξιοπρέπεια της χώρας.

Δεν χρειάζονται τεχνοκράτες ούτε άσκοπες συναινέσεις για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.

Με την κρυφή ελπίδα να μοιραστούμε το πολιτικό κόστος αν αποτύχουμε.

Πολιτική υπευθυνότητα χρειάζεται από δοκιμασμένους πολιτικούς.

Που προτάσσουν το συμφέρον της πατρίδας και όχι το προσωπικό τους αύριο.

Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μια πατρίδα χωρίς αύριο δεν εγγυάται το προσωπικό τους μέλλον παρά μόνο στο Καζακστάν.

Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση μηχανεύτηκε το εκρηκτικό μίγμα της εθνικής ταπείνωσης υποτιμώντας τη νοημοσύνη του Ελληνικού Λαού.

Η πολιτική που ακολουθήσαμε ήδη πτώχευσε.

Και για να μην πτωχεύσει τελείως ο Ελληνικός Λαός πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική της εθνικής ταπείνωσης.

Και η αλλαγή επιβάλλει απαλλαγή από τα πρόσωπα που συνέλαβα το σχέδιο του εθνικού μαρασμού.

Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα για πολύ ώρα να συνεχίζω να αναλύω και να εξηγώ γιατί κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ σε άδειο πουκάμισο και την Ελλάδα σε μια χώρα ρακένδυτων.

Στόχος μου δεν είναι να κινδυνολογήσω και να σας πω ότι η κυβέρνησή σας είναι ένας μαθητευόμενος μάγος.

Που παίζει χωρίς να νοιάζεται για τις συνέπειες.

«Ούτε τολμώ να σκεφτώ ότι κάποιος πιθανώς να εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία».

Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι είναι η ώρα της δικής σας απόφασης.

Και όλοι περιμένουν τις γενναίες αποφάσεις.

Η μέχρι σήμερα πολιτική που ακολουθήσατε με το επιτελείο σας μας κατέστησε, όπως θα έλεγε και ο γέρος της Δημοκρατίας, Γ. Παπανδρέου «Χλεύη των ηττημένων» καιρός πλέον να αποφασίσουμε ότι μπορούμε πάλι να σηκώσουμε τον ήλιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ πάνω από την Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει άλλη κυβέρνηση- άλλη ηγετική ομάδα- ουσιαστικές δημοκρατικές διαδικασίες-αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού-απομάκρυνση των παρακοιμώμενων στους διαδρόμους της εξουσίας.

Τέλος ένα κόμμα, ισχυρό ανασυγκροτημένο-χωρίς κόμμα ισχυρό πολύ φοβούμαι ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μας ακούσει.

Αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε και ελπίζω ότι μαθαίνετε την αλήθεια για τις αντιδράσεις της.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι όταν τα όνειρα του Λαού δεν εκπληρώνονται εκδικούνται.